

Mångbetrodde klockaren Nils i Holm

Hugos farfar

På nyåret 1802 befinner sig den 21-årige Nils Wennerholm i Träslöv. Ett utflyttningsbevis från Övraby har följande lydelse:

"Inspektoren Nils Wennerholm född i Enslöfs pastorat, 21 år gammal, lemnat det intyg at han äger försvarlig Kristendoms Kunskap, är känd för sedlig och dygdig wandel, har här i Församlingen flitigt nyttjat sine Salighetsmedel, samt är så mycket man wet ledig från wetterlig äktenskapsförbindelse.

Halmstad d. 9 April 1802
Jacob Falck."

Ett barn blir följderna av hans vistelse här. Sockne skomakare Christian Johanssons dotter Inger Christiansdotter får ett flickebarn.

Redan nästa år, 1803, flyttar Nils W. tillbaka till Övraby. Han medför då samma inflyttningsbevis som ovan, men med följande tillägg:

"Ofwannämnde Inspektoren Wennerholm återflyttad till Halmstad med anahanda betyg som han hit sände, utom den förändring att Pigan Ingerd Christiansdotter blefwit kyrkotagen som hans hustru.

Attesterat af Norberg
Den 7 april 1803
J. Wahlgren"

Det dröjde dock till 1804 innan man i Träslövs vigselbok kunde läsa följande:

"1804 den 4 februari vigdes Snickaren på Sperlingsholms Säteri Nils Wennerholm med pigan Inger Christiansdotter i Träslöv, Anders Eskilsgård".

Den unga familjen bosatte sig på torpet Lustigkulle vid Sperlingsholm, där deras dotter Johanna föddes år 1805. Därefter flyttade de till ett torp vid Wrangelsro, där dottern Anna-Bretta föddes 1808 och Agneta år 1810.

Något exakt datum när Nils kom till Holms Klockaregård har inte kunnat letas fram. Troligen var det omkring 1812. Hans femte barn, sonen Hieronymus föddes där år 1813, och sedan även de övriga, Christina år 1816, Johannes år 1819 och slutligen Carl (Christian) - Hugos far - år 1822.

En klockaregård på den tiden var säkerligen ingen lyxbostad. I Varegårds (Gamla Klockaregården) arkiv finns ett gammalt papper, daterat den 12/9 1831, om en syn på klockarebostället Nr.3 Holm 1/8 mantal. Vid denna syn var Nils som innehavare av bostället närvarande.

Enligt denna synehandling skulle "Åbyggnaden" ha brunnit år 1814 och därefter uppförda byggnader inte blivit synade. Manhusbyggnaden var enligt samma handling uppförd år 1794 och bestod av "förstuga, stuga, kök, och ett herrberge". Här kan man tala om trångboddhet. Tio personer i stuga, kök och herrberge, det senare utan eldstad.

Förutom sin klockaretjänst fick Nils W. även arbeta med andra saker här i socknen. I ett protokoll från en sockenstämma år 1817 kan man läsa, att klockare Wennerholm fick i uppdrag att undervisa en föräldralös pojke i läsning och skrivning mot 5 tunnor säd om året.

År 1810 slog åskan ned i kyrktornet med påföljd att hela kyrktornet, som var av trä, brann ned. På en sockenstämma år 1816 beslöts, att ett kyrktorn av sten skulle byggas. Nils W. hade enligt ett protokoll från 1822 fått i uppdrag att ha tillsyn över kyrkans tornbygge. Säkert var han en lämplig man. Under sin tid på Sperlingsholm hade han sysslat med många olika slag av byggen. I betalning skulle han få 2 kappar råg pr helgård.

Den 28 december 1836 dog klockare Nils Wennerholm i Holms klockaregård endast 56 år gammal.