

Hieronymus - den förste Wennerholmaren

Hugos farfars far

Hieronymus Jonasson föddes i Pilagården, Kvibille, den 5 mars 1745. Han bodde kvar där tillsammans med föräldrar och syskon till omkring 1772. Då har han tillsammans med föräldrar och yngste brodern Swen flyttat till Sperlingsholm i Övraby. En äldre broder, Jöns, blev timmerman i Halmstad. Hieronymus blev snickare på Sperlingholms säteri. Den yngre brodern Swen blev torpare och bodde i Snerpestugan under Sperlingsholm. Där bodde också den nu 66-åriga fadern Jonas Jönsson och den 59-åriga modern Anna Hansdotter.

Nästa uppgift om Hieronymus finns i Övraby Vigselsbok för år 1775. Där står: " Den 26 febr. 1775 copulerades Hieronymus Jonasson från Sperlingsholm med trolovade fästekvinnan Helena Nilsson".

På Sperlingsholms slott tjänade två systrar, som hette Thora och Lena Nilsson. Pigan Thora Nilsson gifte sig i augusti 1775 med Hieronymus bror Swen. Tidigare hade Hieronymus gift sig med Helena, som med mycken sannolikhet var identisk med pigan Lena Nilsson.

I Hieronymus och Helenas äktenskap föddes dottern Johanna 1777. Familjen flyttade i samband därmed från Sperlingsholm till Lundaslätt i Enslöv. Hieronymus hade säkerligen kvar sin anställning som snickare på godset, fastän Lundaslätt i Fjalgeme by låg omkring 7 km från Sperlingsholm.

År 1780 den 30 nov. "föddes Snick, Hieronimus Wennerholms och Helena Nilssons son på Lundaslätt. Namn: Nils". Detta är första gången namnet Wennerholm förekommer.

År 1788 dog hans hustru Helena endast 48 år gammal "av tärande sjukdom". Barnen var då 11 och 8 år gamla. Efter vad bouppteckningen kan berätta hade hon varit en mycket välklädd kvinna. I varje fall upptog den en osedvanligt rik "garderob".

Mycket talar för att Hieronymus utvecklade sig till en snickare långt utöver det vanliga. Han kom för övrigt att kallas Mästersnickare. I hela sitt verksamma liv var han knuten till Sperlingsholm. Med största sannolikhet var han redan från början med när den nya slottsbyggnaden började uppföras år 1800. Enligt traditionen medverkade han bland annat i de rikligt förekommande stuckaturarbetena. Särskilt berömt i detta avseende är det cirkelrunda musikrummet med vackra dörröverstycken och en kupol, som närmast kan liknas vid ett Pantheon i smått.

Säkert hade den konstnärligt begåvade Hieronymus inget emot på att hans hustru intresserade sig för vackra kläder.

Sex månader efter Helenas död gifte Mästersnickaren Hieronymus om sig med Brita Olander född 1737. De bodde nu i Hansagård, Enslövs socken och stannade där enligt husförhörböckerna till år 1798. De flyttade då tillbaka till Snepestugan vid Sperlingsholm.

Mäster Hieronymus var då 52 år, hans hustru Brita 60 år, sonen Nils 17 år och dottern Johanna 20 år. Av husförhörbokens anteckningar framgår, att alla i familjen kunde "läsa i bok" och var kunniga i hela katekesen. Nils kunde t.o.m. både "Hustavlan" och "Atanasius symboler" (de sista kapitlen i katekesen).

År 1805 dog hans hustru Brita enligt "Dödbok 1805" av ålderdomssvaghet, 68 år gammal.

Efter hustru Britas död flyttade Mäster W till Lustigkulle vid Sperlingsholm. Där bodde då sonen Nils med sin unga familj.

År 1806 gifte Hieronymus sig för tredje gången. Denna hustru hette Börta Jönsdotter-Söderberg.

I Övraby dödbok år 1812 står slutligen: "Den 4 martii 1812 dog Jeronimus Wennerholm och begrovs den 8 dito".

Hieronymus efterlämnade en omfattande uppsättning verktyg också för finare snickerier, vilket inte minst vittnar om att han hade kommit att ägna sig åt utsmyckning och liknande krävande arbeten.

